

TERUG NAAR CONGO



In het Fotomuseum in Antwerpen loopt een tentoonstelling van Carl De Keyzer over Congo. Tien maanden lang trok de fotograaf door Congo op zoek naar Belgische restanten in onze oud-kolonie. Een gewezen missionaris ging met De Keyzer naar het resultaat van die zoektocht kijken. (Terzake - 21/01/10)

Expo



Op de koffie bij James Ensor



De Pastorale volgens Arne Quinze



Een P-magazine uit de zeventiende eeuw



Van wie is de Congolese kunst?



Imágenes del mexicano



Wie haalt Bozar met een eigen kunstwerk?



Het reilen en zeilen aan de Brugse Poort in Gent



Kuifje in Wonderland