

→
gen, torsen ze ook nog brandende boomstammen door de zaal en bevrijden zichzelf uit de boeien. Of voeren, verkleed als Jezus, inclusief het kruis op de rug, een aantal push-ups uit. Omdat het team geld nodig heeft om in Rusland de arme Russen te gaan bekeren, wordt het spektakel gevolgd door een bedelronde. Dat moet volgens hun leider Jon Jacobs een succes worden, want hij heeft er daags voordien voor gebeden dat minstens vijftig kinderen elk honderd dollar van hun ouders zouden meekrijgen om het initiatief te steunen.

Zijn er groepen die u niet heeft kunnen bereiken?

— *De Keyzer* : Ik heb vooral spijt dat ik niet tot bij de *snake handlers* ben geraakt die in kleine gemeenschappen in de Apalachen leven en bekendheid verwierven omdat ze bij hun inwijdingen ratelslangen gebruiken. Het is bij hen de gewoonte om er van zijn geloof te getuigen door een slang vast te pakken en dan gedurende een kwartier te bidden zonder dat de slang toeslaat. Om maar te zeggen dat alles kan en elke groep, hoe extreem ook, wel aanhangers vindt. Of de leden er beter van worden weet ik niet, ik ben eigenlijk geneigd daar positief op te antwoorden. Ze worden opgevangen, en ze lijken daar een grote behoefte aan te hebben. Zo'n groep is een kerk, een vader, een familie en een sociale zekerheidssysteem tegelijk. En de leden steunen mekaar door dik en dun. Maar als ze ooit afvallig worden, zijn ze verloren omdat de sociale druk dan zeer groot wordt. ■



Links boven : Oefenen voor een mechanische hemelvaart : Mormoons acteur bij de repetitie in Palmyra, New York.

Links : Oudere leden van de Presbyteriaanse kerk als engelen verkleed tijdens een kerstfeest in De Bary, Florida.

Boven : Passiespel in Dallas : multiraciale vereniging.

Hierboven : Leden van de Pinksterbeweging tijdens de Mardi Gras-viering in New Orleans, Louisiana : kruistocht tegen de zonde.