



# ZZ

ZATERDAG ZONDAG

Het Nieuwsblad • De Gentenaar

## MALAGA (Spanje)

De semana santa. Op een tafereel sjouwen ernstige mannen een heiligenschrijn voorbij de toeschouwers; waarom sommigen geblinddoekt zijn, weet de fotograaf nog altijd niet. Een volkswrouw loopt zomaar in beeld.



## ROME (Italië)

Voor het Colosseum. Iemand heeft zich als oude Romein verkleed en is op zoek naar fotograferende (en betalende) toeristen. Indiërs verkopen zelfgemaakte lederen paardjes. De enigen die lachen, zijn de Aziatische nonnetjes. Drie werelden, drie sferen.



## LEUVEN (België)

De herdenking van de intrede van Karel de Stoute. Vlaams tafereel. Let op de sigaret, maar eveneens op de pint.



# De Keyzer in het spoor van de keizer

**K**eizer Karel was lange tijd een brok dynamiek, die onverdroten op reis ging. Om zo alle uithoeken van zijn rijk te bezoeken. Met paard en koets, soms per draagstoel. Met een gevolg van 500 tot 2.000 mensen achter zich aan. Langs wegen nauwelijks die naam waardig. De Gentse fotograaf Carl De Keyzer trok vele maanden in het voetspoor van keizer Karel door Europa. Op zoek naar flarden herinneringen aan het verleden. Het resultaat is nu te zien in een tentoonstelling en een boek, allebei, onder de titel **EVROPA**.

door **Luc VERSTRAETE**

## Magnum-fotograaf Carl De Keyzer trok anderhalf jaar Karel V achterna

Het Comité Keizer Karel 2000, dat dit jaar de herdenking van de 500ste verjaardag van de man mee organiseert, sprak eind 1997 Carl De Keyzer (41) aan voor een opdracht rond de keizer. Naast de historische *Carolus*-tentoonstelling, de oude schilderijen en de wandtapijten, wilde men een hedendaagser luik. Het moest ook een beetje de tegenpool zijn van de geschiedkundige verheerlijking. De Keyzer: „Karel V was niet enkel grootheid en cultuur, maar ook macht. De man past in het rijtje van grote dictators.”

De Keyzer is sinds 1994 een van de 45 volwaardige leden van Magnum, het legendarische fotoagentschap. Dat staat al sinds 1947 in de fotoreportagewereld voor prestige, traditie, inhoud en kwaliteit. Het is geen firma, maar een coöperatieve waar de fotografen samen hun eigen baas zijn. „Ik was zeer vereerd toen ik gevraagd werd. Het is alsof je bij de goden aan tafel zit. Ook letterlijk, de eerste werkdag zat ik naast Cartier-Bresson.”

Na maanden aarzeling en een afgewezen Karel-project kwam hij terecht bij het *Diario del Emperador Carlos V*. Dat is een dag aan dag, soms erg gedetailleerde notering van waar de keizer was, waar hij naartoe ging, wat hij deed, waar hij logeerde. Karel had daarvoor diverse biografen in dienst. Begin de jaren negentig werd de *Diario* opnieuw in het Spaans uitgegeven.

De Keyzer trok tussen april 1998 en september vorig jaar de keizer achterna.

Lees verder blz. 2



FOTO'S CARL DE KEYZER

## CHANTILLY (Frankrijk)

De Prix de la Diane, een jaarlijkse paardenkoers waar steeds de oude Parijse adel op af komt. Voor de wedstrijd is er traditioneel een uitgebreide lunch in de vorm van een picknick. Er wordt stevig gedronken. Let eveneens op de sigaret.



## ELX (Spanje)

Twee engelen wachten op hun optreden in een mysteriespel. Ze zullen samen met de maagd Maria uit de hemel neerdalen op scène. Een sportieve man moet de dikke touwen waaraan ze gaan hangen, in goede banen leiden.



## In, spin, de bocht gaat in

Tenzij u Koen Wauters of Walter Grootaers heet, is de kans klein dat u al heeft meegereden in een heuse rally. Met Rally Masters, een hyperrealistisch computerspel voor PlayStation, komt u aardig in de buurt. Kruip achter het stuur van een supersnelle wagen en meet u met de groten op de verschillende circuits. Elk bochtje en elke bult zijn zo nauwkeurig weergegeven, dat Freddy Loix, die het spel op onze redactie kwam testen, op het circuit in Gran Canaria uit de bocht ging op net dezelfde plek als tijdens de „echte” rally.

## MULTIMEDIA

LEES BLZ. 2.4



## DVD: we gooien ermee

We weten het, we zijn niet van de snelsten, en dus hebben we nog steeds een videorubriek in deze krant. Maar dvd ruikt onweerstaanbaar op, en lang zal het niet meer duren eer u uw videocassettes naast de vinylplaten in het rek nostalgica kan plaatsen. Een van de leukere dvd's die onlangs uitkwam, is Austin Powers: the spy who shagged me. En u kent ons: als we iets leukers hebben, dan geven we het gewoon weg. Vijf Austin Powers schijfjes liggen hier op u te wachten, en, als klap op de vuurpijl, twee super-de-luxe dvd-spelers van Samsung. U leest er alles over in de - tjá- videorubriek.

## GEKOZEN

LEES BLZ. 2.7



## Urbanus in het groen

Is Urbanus in zijn tuin even grappig als op het podium? Staat zijne selder ook in het echt in bloei? Zit er een hittentit in zijne hif? En heeft hij in een verborgen hoekje van zijn landgoed niet stiekem een koppel nertsen of zilvervossen lopen om madammen van bontjassen te voorzien? Vragen die u waarschijnlijk al lang kwellen. Wij stapten via het tuinhok de wonderde wereld van Urbanus binnen en vroegen het hem gewoon zelf.

## GROENGIDS

LEES BLZ. 2.8