



Wachten op Europa

28 april

De alarmberichten over een op hol geslagen klimaat stonden dit jaar in schril contrast met de politieke apathie. In Groenland smolten de ijskappen in een recordtempo, monsterstormen geselden fragiele dijken en een globale temperatuurstijging van 2 graden heet niet langer te vermijden, maar onafwendbaar. Ondertussen ebt de politieke urgentie steeds verder weg met de geflopte klimaatop in Doha als triest dieptepunt. In *Moments before the Flood* brengt Magnum-fotograaf Carl De Keyzer op sublieme wijze onze bedreigde Europese kustlijn in beeld. Deze foto toont hoe de latente spanning en onzekerheid van de klimaatsverandering afwachtend wordt beantwoord. Dat maakt het zo ongemakkelijk. Europa is een wachtend, lanterfantend continent geworden, schreef David Van Reybrouck in het bijhorende essay.

KORNEEL DELBEKE