

BOEKEN FOTO

17/03/2016 at 17:08

## Carl De Keyzer fileert Cuba



**Carl De Keyzer** heeft iets met communistische staten in verval. In 1989 maakte hij al *Homo Sovieticus*, een project en boek over het einde van van de Sovjet-Unie, op het moment dat ook de Berlijnse Muur tegen de vlakke ging. Dat werk lag aan de basis van zijn erkenning als Magnum-fotograaf in 1994, trouwens. **En nu komt hij met een soortgelijk document, over Cuba.** Hij verbleef er drie maanden, begin 2015, net nadat dat Obama in december 2014 te kennen gaf de relatie tussen de VS en Cuba te zullen versoepelen en het volledige isolement dat zowat vijftig jaar duurde te zullen opheffen.

**Vijftienduizend (15.000!) foto's** maakte Carl De Keyzer er, die vooral de vervlogen illusie van een maakbare, betere wereld dankzij het socialisme van de Castro's vastleggen. In zijn nieuwe project

'Cuba. La lucha' (*Cuba. De strijd*) focust hij op het gewone leven van wie er woont, en zo komen de maatschappelijke consequenties van de donkerrode staatsstructuur, maar ook van het ontluikende nieuwe kapitalisme én van het tegelijk willen vasthouden aan tradities, heel concreet en ontzettend helder aan het licht. Een mooi tijdsdocument op een plek in volle verandering.

Het pas gepubliceerde boek 'Cuba. La lucha', uitgegeven bij Lannoo en te koop voor 49,99 euro, bevat een strenge selectie van 80 paginagrote foto's – "Niet het fotograferen, maar het selecteren is het zwaarste werk" zegt de fotograaf daarover – met enkele korte stukjes tekst in het Engels en Spaans, respectievelijk voor- en achteraan. Vanaf zaterdag 18 maart loopt ook een expo hierover in de Brusselse **Roberto Polo Gallery**, en wel tot 15 mei.



Foto's (c) Carl De Keyzer

### Related Posts

-  **Gent Xtra Bold: de Arteveldestad in letters**  
09/02/2016
-  **FOMU viert 50 jaar & trakteert op Photography Inc.**  
20/11/2015
-  **Newplacestobe: de 100 hipste hotspots in één boek**  
17/10/2015
-  **'Julie natuurlijk!': toch niet wéér een kookboek?**  
25/09/2015

### Facebook



### Recent Posts

- La Fabrique en Ville: chique boterhammen in het park**
- Oprichters De Invasie stoppen ermee**
- Hebt u 'm al? De spiraalsnijder?**
- Nóg een nieuw lekker adres in Gent: PLUS+**
- Kiss My: twee West-Vlaamse broers maken België's exclusiefste drank**
- Small & Tall: eenvoudig lunchen, stevig aperitieven, makkelijk afhalen**
- FERM: biologisch restaurant, food market, patisserie én take-away**
- Bike to the Future: allemaal de fiets op**
- De verstoorde idylles van fotografe Veronika Pot**
- Pho 61: Vietnamese streetfood aan Antwerpse tafels**
- Floralien: statische expo wordt dynamisch stadsfestival**
- Culinaire hype deze lente: food in a jar**
- Woning van Wassenhove: slapen bij een brutalist**
- Carl De Keyzer fileert Cuba**
- Charles & Ray Eames, de fotografen**



**La Fabrique en Ville: chique boterhammen in het park**

2 days ago

LEKKER



**Oprichters De Invasie stoppen ermee**

3 days ago

BOEKEN DESIGN WONEN



**Hebt u 'm al? De spiraalsnijder?**

6 days ago

BOEKEN LEKKER



**Nóg een nieuw lekker adres in Gent: PLUS+**

1 week ago

LEKKER



**Kiss My: twee West-Vlaamse broers maken België's exclusiefste drank**

3 weeks ago

LEKKER

### Tags

Alain Gilles Anna Luyten **Antwerpen** Biënnale Interieur **boeken** Bozar Delhaize Design Design Museum Gent **Design Vlaanderen expo** fotografie **Gent** gezond Henry van de Velde Labels **Ikea** J.E.F. kinderen koffie KVS Kwintessens Lannoo LEGO **liefde** lokaal lust **Luster** Muller Van Severen Newplacestobe poëzie **Poëziecentrum** psychologie recepten relatie Relaties S.M.A.K. Salone del Mobile **seks** Tafel24 tentoonstelling Vitra **Vrijdag Poëziedag** workshop workshops yoga